



Vita rosen

Vita rosen var en av de små motståndsrörelserna som kämpade mot nazismen i Tyskland under andra världskriget. Hans Scholl och tre andra studenter vid universitetet i München grundade Vita rosen. När Hans syster Sophie började studera vid universitetet blev också hon snabbt en av ledarna i Vita rosen.

Som tonåring var Hans Scholl medlem i Hitlerjugend. Han var ledare för sin grupp och fick delta i nazisternas partimöte i Nürnberg. Sophie var medlem i Bund Deutscher Mädel. Syskonen Scholl deltog entusiastiskt i nazisternas ungdomsverksamhet. Men deras pappa tyckte inte om nazisterna. Han uppmanade sina barn att vara kritiska mot nazisterna.

Hans var bisexuell och blev arresterad för att ha haft ett förhållande med en man. Polisen förhörde Hans men domaren frikände honom. Förhören ledde ändå till att Hans och Sophie insåg att de inte ville vara nazister. I början av andra världskriget skickades Hans tillsammans med den tyska armén till Frankrike. Där arbetade han som militärläkare och såg hur hemskt kriget var.

Det som Hans upplevt under kriget gjorde att han helt tappade förtroendet för nazisterna. Då han kom tillbaka till universitetet i München grundade han tillsammans med sina vänner motståndgruppen som fick namnet Vita rosen. Senare fick Vita rosen flera medlemmar och gruppens idéer spreds till universitetet i andra tyska städer. Gruppens mål var att arbeta mot nazisternas propaganda. I början målade medlemmarna slagord på byggnader. Med ord som "Hitler massmord" och "frihet" uppmanade de tyskarna att kämpa mot nazisterna.

Medlemmarna började sedan trycka flygblad
för att bättre kunna sprida sitt budskap.
Vita rosen kritiserade Hitler och nazisterna på flygbladen.
De skrev också om hur illa nazisterna
behandlade judarna och andra minoriteter.
Vita rosen använde bara fredliga sätt att protestera
och använde sig inte alls av våld.
De ville använda ord för att kämpa mot nazisternas våld.

Det var farligt att kritisera Hitler och nazisterna.
Gestapo tog fast och bestraffade
alla som talade illa om nazismen.
Vita rosen gjorde mycket som var mycket farligt
för gruppens medlemmar.
Därför höll de allt de gjorde hemligt.

En dag i februari 1943 spred Hans och Sophie
flygblad i universitetets byggnader.
Universitets vaktmästare fångade dem och kallade på polisen.
Gestapo förhörde Hans och Sophie
för att få reda på alla Vita rosens medlemmar.
Trots att Gestapo misshandlade Hans och Sophie
vägrade de att berätta något.
Efter en kort rättegång dömde domaren Hans,
Sophie och en annan av Vita rosens ledare till döden i giljotin.
Enligt domstolen var deras brott landsförräderi.
Några månader senare dömde domstolen
också resten av Vita rosens ledare till döden.
Några av medlemmarna fick långa fängelsestraff.

Efter Sophie och Hans Scholls död
började briterne massproducera Vita rosens flygblad.
De allierades flygplan spred dem över hela Tyskland.

Uppgift

Om du är intresserad av att läsa mera
kan du leta fram Vita rosens flygblad på engelska.