



Maginotlinjen

Första världskriget var en katastrof för Frankrike. Landet hade ungefär åtta miljoner soldater men mer än hälften av dem dog. Efter kriget ville fransmännen vara förberedda för kommande krig. Försvarsministern André Maginot föreslog därför att Frankrike skulle bygga en försvarslinje mot Tyskland. Försvarslinjen fick sitt namn efter försvarsministern André Maginot och kallades därför Maginotlinjen.

Maginotlinjen var ett imponerande byggprojekt. Frankrikes armé planerade och byggde försvarslinjen i över tio år. Det kostade över tre miljarder franc att bygga linjen. Då Maginotlinjen var färdig var den över 300 km lång och hade flera hundra bunkrar, kasematter och utkikstorn. En kasematt är ett stort skyddsrum. I Maginotlinjen hade skyddsrummen nästan tre meter tjocka betongväggar. Byggarbetarna använde 1,5 miljoner kubikmeter betong och 150 000 ton stål för att bygga nästan 60 olika stora fort. Ett fort är en byggnad som ofta har höga murar och som är lätt att försvara.

Forten knöts samman med bunkrarna av ett nätverk av tunnlar. Forten var nedgrävda i marken och hade flera våningar. I de största forten var de nedersta våningarna 30 meter under markytan. Inne i forten fanns sovsalar, kök, matsal, sjukhus och vapenlager. Det fanns också biograf och gymnastiksal där soldaterna kunde tillbringa sin fritid. Varje fort hade egna generatorer som gav elektricitet. Dessutom var forten lufttäta så att inte giftiga gaser skulle komma in. Ett underjordiskt tåg transporterade soldatern, mat, ammunition och allt som behövdes.

Framför Maginotlinjen byggde fransmännen olika hinder för att sakta in fienders anfall. De slog ner metallbalkar i jorden, grävde vallgravar, drog taggtråd och lade ut minor. Tillsammans med försvarslinjens kanoner, granatkastare och maskingevär skulle hindren stoppa alla anfall.

Fransmännen var stolta över Maginotlinjen. I nyheterna såg de filmklipp av bunkrarna och de stora kanonerna. Maginotlinjens motto var ”Här kommer man inte förbi”. Fransmännen trodde att Maginotlinjen gjorde att den franska armén var oslagbar. De franska ledarna tyckte att de inte behövde göra sin armé starkare eller bygga mera pansarvagnar och flygplan. Men detta visade sig vara ett dåligt beslut. Tyska armén anföll nämligen inte mot Maginotlinjen under andra världskriget. De anföll istället Frankrike via Belgien. Den franska armén var för svag för att stoppa det tyska anfallet. Tyska armén trängde snabbt in i Frankrike och en månad senare kapitulerade franska armén.

Uppgifter

1. Läs denna text och titta på bilden på sidan 83 i boken. Beskriv livet för en soldat som tillbringade en vecka i det underjordiska nätverket.
2. Leta reda på fakta om vad som hände med Maginotlinjen efter krigets slut. Om du skriver in ”maginot-hackenberg.com” kan du till exempel gå en virtuell vandring genom fästningen.